

Granby kvarn: ladugård



Foto: Staffan Engstrand, 1976

Bertil Engstrand minns ladugården vid Granby kvarn:

"När det var sommar för 77 år sedan och jag kom ned till kvarn för att träffa Holger, hände det att han inte var ute och jag måste fråga efter honom. Det var nästan alltid någon annan framme - satt kanske på trappan - då kunde jag få höra att Holger var på dass."

N^o 3600

NOTA
FRÅN
GRANBY KVARN, Lindholmen
TELEFON 31
TILL

Kilogram		Kronor	öre
	Vetesikt		
	Rågsikt		
	Sammald		
	Fingröpning		
	Grovgröpning		
	Kross		
	Gryn		
	Summa		

Lindholmen den 193.....

A. SVENSSON BOKTR. YÖREBOGA



Holger Hedlund

"Då ställde jag ifrån mig cykeln, öppnade grinden, gick in på gården och runt den vita kvarnstugan och ut på andra sidan och då låg det där uppe i backen intill lagårn, egentligen på ändan av hönsuset, som med sitt snedtak sticker ut från högra sidan mot söder och från sidan till lagårn. Ingången, öppningen och fönster till lagårn med bås för två kor, skymtade på långsidan mot väster. Bortom gaveln mot norr kunde man se hönsusets andra ända, som rymde svinhuset med några grisar. Bakom ladugårdsgaveln rymdes också en låg skulle."

"Nu på sommaren hände det att jag kunde få gå med Holger med korna i vall upp till skogen vid Granstugan mot Traktatet till, och sedan mot kvällen hem för mjölkning. Foder till vintern hämtade Holgers pappa på några stora tomter i närheten, vid Söderbydal hos Kalle - Julle, hos storskolan eller vid Gransäter. Slog med vass lie, handräfsade, hässjade eller vålmade och gjorde fint efter sig och körde så småningom hem höet på fint egentillverkad blå handkärna med stora hjul."

Bertil Engstrand, år 2009