



### Profilen:

Orkesta hembygdsförening fick två nya styrelsemedlemmar vid årsmötet i februari. Här kommer presentationer av dem.

- **Marie-Louise "Lollo" Jansson**, nyvald ledamot i styrelsen, och
- **Elisabet Wass**, nyvald kassör i styrelsen.

### Vem är Lollo Jansson?

Jag heter **Marie-Louise Jansson** men kallas oftast för **Lollo**. Jag är född och uppvuxen i Lindholmen och har varit medlem i Hembygdsföreningen sen den bildades för sextio år sen. Som pensionär disponerar jag min tid, och har möjlighet att engagera mig i styrelsearbetet och skötseln av bygdegården. Jag tycker det är roligt att vara med i styrelsen. Den är ett positivt team som med sina olika förmågor väl kompletterar varandra.

### Varför medlem i Hembygdsföreningen?

Mina föräldrar och deras generation kände ett starkt behov av en gemensam lokal i bygden. Därför har jag stor respekt för alla dem som genom ideellt arbete och engagemang skapat den verksamhet vi har idag. Min förhoppning är att du som bor här ska ha utbyte av de aktiviteter vi erbjuder. Väl mött till vårens aktiviteter. Lollo

### Bli medlem i Orkesta Hembygdsförening!

Medlemskap (gäller för hel familj) kostar fortfarande 200 kr. Som medlem stöder Du föreningens arbete! Bor Du i Orkesta kan Du hyra Bygdegården billigt. Vissa av våra tillställningar kräver också att Du är medlem. Föreningens postgiro: 615 98 - 9

Du som vill hyra - kontakta Åsa Westberg  
(08-512 403 34 eller 073-588 76 11).



### Vem är Elisabet Wass?

Jag kommer ursprungligen från en liten by utanför Leksand, men har snart bott i Lindholmen längre tid än i Dalarna, flyttade hit 1992. Bor här tillsammans med mina tre barn, min sambo Jonas samt hans två barn. Till vardags så jobbar jag på skolan i Kårsta, där jag tar hand om det administrativa arbetet.

### Varför medlem i Hembygdsföreningen och sedan hur länge?

Har varit med i hembygdsföreningen sen jag flyttade hit. Är själv uppvuxen i en liten by där gemenskapen var viktig och där alla hjälptes åt, så det känns helt naturligt att vara med och stötta sin hembygd.

Hembygdsgården var den naturliga mötesplatsen när mina barn var små, och det var där jag som nyinflyttad träffade nya vänner. Midsommar och Valborg har alltid varit aktiviteter som både barnen och vi vuxna tycker är trevliga och som man tar för självklara. Det här är mitt sätt att bidra med det jag kan.