



Orkesta hembyggsförening

Mars 2004

<http://hem.passagen.se/orkesta/>

Hembyggsföreningen har fått en ny ordförande. Vem är han?

Finnberga 2004-03-07. Bäste Orkestabo,

Jag heter Gunnar Bergsten och är bördig från Köping i Västmanland. 1959 kom jag till Stockholm för att studera på dåvarande Kungl. Veterinärhögskolan. Efter examen fortsatte jag på skolan som lärare till 1976 då skolan flyttade till Uppsala. I samband med detta började jag som veterinär i djurförsäkringsbranschen och där blev jag kvar till 1999 då jag pensionerade mig.

1971 flyttade jag och hustru Birgitta in på Lilla Finnberga, en liten lantgård, norr om Orkesta kyrka. På gården har vi bedrivit konvalescensuppställning av hästar, hästuppfödning i mindre omfattning samt "månskenslantbruk".

Vi blev medlemmar i Hembyggsföreningen kort tid efter att vi flyttat in på Lilla Finnberga. Det kändes naturligt att vara med och stödja en verksamhet som arbetar för bygdens kulturella utveckling. Medlemskapet var under flera år passivt men har under de senaste 10 åren blivit alltmer aktivt fram för allt i samband med yttre aktiviteter vid bygdegården.

2003 blev jag invald i Hembyggsföreningens styrelse och vid årsmötet för 14 dagar sedan valdes jag till ordförande för Orkesta Hembyggsförening under dess 55:e verksamhetsår.

Orkesta socken har gamla anor och våra föregångare har genom gediget och klokt arbete lämnat efter sig ett kulturarv som det är min förhoppning att vi skall kunna både förvalta och utveckla. Vi gör detta genom att fortsätta traditionella aktiviteter som t ex valborgs-, midsommar- och adventsfirande. Vi kommer också att fortsatt aktivt ta del i den pågående mycket intressanta inventeringen av socknens torp.

Fortsatt restaurering av vår bygdegård har hög prioritet. En vacker och ändamålsenlig samlingslokal ger oss möjligheter att få väl behövliga hyresintäkter.

Allt arbete i föreningen görs på ideell basis och alla intäkter hamnar i föreningens kassa. Det finns alltid behov av frivilliga insatser och Din medverkan är alltid välkommen! Du är också alltid välkommen med idéer och förslag på aktiviteter som kan bidra till föreningens fortsatta utveckling.

Under mitt första år i styrelsen har jag upplevt ett mycket gott kamratskap och en uttalad vilja till att frivilligt ställa upp vid olika evenemang. Jag ser fram emot att tillsammans med övriga styrelsemedlemmar få arbeta för vår Hembyggsförening och dess medlemmar.

Bästa hälsningar

Gunnar



Aktiviteter i Hembyggsföreningen under våren-sommaren 2004. Mer info kommer senare.

- Lördag 24 april. Städ dag vid Bygdegården, kl 10.00
- Fredag 30 april. Valborgsfirande i samarbete med MOIF vid Orkesta IP
- Lördag 15 maj. Utflykt, ca kl 11.00
- Torsdag 24 juni. Stången kläs kl 19.00
- Fredag 25 juni. Midsommarfirande vid Orkesta bygdegård, kl 14.00